

Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJSSEL

K.v.K. nr. 4291902

oktoberreis 2012



Na zaterdag 13 oktober met een groep mensen de hele dag te hebben geladen stonden op maandag 15 oktober twee Volkswagens Crafter en Transporter met aanhangers klaar voor de reis naar het Wit-Rusland. Het assortiment hulpgoederen bestond uit de meest uiteenlopende zaken bijvoorbeeld kinderkleding en schoenen, speelgoed, linnengoed, dekens, een fiets, maar ook incontinentiemateriaal en een aantal heel goede matrassen geschonken door fa Health Foam.



We nemen ook geld mee zodat we financieel kunnen inspelen op de noden en behoeften van de mensen en ter plaatse goederen en materialen kunnen kopen die nodig zijn. We zijn echt heel dankbaar dat we steeds zien dat de kleding en andere zaken die we brengen en de spullen die we daar kopen intensief en goed gebruikt worden. Dat geeft ons vertrouwen dat alles goed gaat.

Een reden tot grote vreugde en dankbaarheid is het feit dat het deze keer de 30^{ste} hulpgoederenreis naar Wit-Rusland was. Daar hebben we een feestelijk tintje aan gegeven, door de kinderen een kinderbijbel te geven.

VOLKOVISK. We bezoeken **Protalinka**, dit is een school voor gehandicapte kleuters.



We worden hartelijk ontvangen. De kinderen zijn ontzettend lief en enthousiast. Eerst is er voor ons een toespraak. Daarna geven de kinderen een voorstelling. Ze worden begeleid door de piano. We hebben zelf ook nog meegedaan. Dan delen we cadeautjes uit aan de kinderen. Zakjes met verrassingen, snoep en iedereen ontvangt een kinderbijbel. Wat zijn ze blij.

YHP = Young Handicapt People

We halen onze tolk Alexandra op en rijden naar de Soos. Deze Soos is voor gehandicapte jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Per dagdeel kunnen er 18 jongeren komen en dat 5 dagen lang, zodat er 180 jongeren per week kunnen komen. Sommigen kunnen zelf komen met een bus of lopend, anderen worden gehaald en gebracht met de invalidebus. Er zijn 5 begeleiders. De sfeer is gezellig en ontspannen. Maxim, een jongen met het syndroom van Down, is met zichzelf aan het dammen om de zetten en tegenzetten goed onder de knie te krijgen. Nanda verzet een steen en hij straalt, dat iemand tegen hem wilt spelen. Hij is heel slim, Nanda verliest van hem. Er worden heel creatieve dingen gedaan met papier maché, leer, riet, bladeren en kralen. We delen hier Bijbels uit, waar ze heel blij mee zijn en daar wordt gelijk ingelezen. Anna heeft een gedicht gemaakt en leest dit voor en met elkaar zingen we nog wat.



KLAS(kinderen met meervoudige beperkingen)

Hierna gaan we naar de Klas waar we worden ontvangen door Sveta en Tanja de directrice. Tanja verwacht in januari/februari haar eerste kindje. Zij leiden ons rond en ook deze kinderen krijgen elk een Bijbel.

Tanja legt rekenschap af van het geld dat ze de vorige reis hebben gekregen. Ze hebben daar een kleed en speciale gordijnen, een antibacteriële lamp en een webcam voor gekocht.

SANATORIUM (revalidatie kinderen met o.a. Bot-TBC)

In het Sanatorium worden we verwelkomd door Natalja. Zij vertelt ons dat er sinds juni nieuwe regels zijn. De kinderen mogen maximaal 25 dagen hier verblijven en er mogen nog maar 90 kinderen tegelijk komen. Er zijn daardoor ook medewerkers ontslagen. Bij uitzondering kunnen de kinderen langer behandeld worden. De leeftijd varieert van 3 tot 18 jaar. De behandeling bestaat uit fysio therapie, watermassage, en warmte therapie. Ook krijgen zij gewoon les alleen 10 minuten korter en er zijn minder lessen te volgen. Er moet wel huiswerk gemaakt worden. Ook hier krijgen we een rondleiding en delen we Bijbels uit.

ARIDI(bezoek gehandicapte kinderen thuis)

Met Svetlana bezoeken we 3 kinderen van Aridi. We maken 3 voedselpakketten in de winkel.

Als eerste gaan we naar Xenia. Zij wordt in december 5 jaar. Zij heeft een ziekte met haar spieren, maar het komt vanuit haar hersenen.

Zij heeft problemen met haar hart en is zo goed als blind. Hierdoor houdt zij erg van geluiden, een pop die praat, een beer die zingt en een boek met geluiden. Haar moeder is thuis om voor haar te zorgen.



Hierna gaan we naar Maxim. Hij is 7 jaar en woont met zijn moeder en zus van 9 jaar bij zijn oma in een flat. Vader heeft het gezin verlaten en dat is een groot gemis voor Maxim. Hij zoekt echt de vader figuur in Aat en Daan. Maxim heeft epilepsie. Hij is jarig en natuurlijk zingen wij voor hem Happy Birthday. Hiep, hiep, hiep hoera! Dit wil hij wel 100 keer zegt hij en hij telt dapper de hoera 's mee.

Als laatste gaan we naar Masje. Zij is 3 jaar en heeft het syndroom van Down. Marsja heeft een broer van 21 en een zus van 20. Mama heeft het eerste half jaar na de

geboorte van Marsja erg moeilijk gehad. Daarna heeft zij het geaccepteerd en zorgt zij goed voor haar. Het was een drukke dag.

SPONSOR KINDEREN

Alle sponsorkinderen worden bezocht en ontvangen een voedselpakket, het sponsorgeld en via Pavel voor zover nodig ook kleding. De sponsorouders hebben allemaal een uitgebreid verslag ontvangen van hun sponsorkind.

Een kleine impressie van één sponsorkind. We gaan op visite bij **Katja**. Marit heeft uit Nederland cadeautjes voor haar meegegeven. Een knuffel en een schrift. Katja is er blij mee. Dan biedt Daan haar de verrassing aan. Ze ziet alleen nog maar de doos en is zó blij! Het is een nieuwe dwarsfluit voor haar. Met een hogere stem en een kleur op haar wangen zegt ze: "een echte Yamaha!!" Zelfs wij raken ontroerd om dit te zien.



ZONDAG 20 OKTOBER

Om half 9 gaan we ontbijten. We gaan met André de klassen van de zondagsschool bezoeken. De kinderen weten al dat er wel iets uitgedeeld gaat worden en kijken dus vol verlangen uit. De zondagsschool duurt tot 11 uur en daarna begint om kwart over 11 de kerkdienst. Er is een orkest onder leiding van Daniel. Katja heeft haar nieuwe fluit bij zich. In de dienst vertelt zij over het geschenk en speelt een stukje solo. Het moest nog wel even wennen, maar dat zal wel goed komen. De dienst ging over Mattheus 23:34-46 Het grote gebod en de vraag wie is de Christus. Pavel's moeder was weer thuis uit het ziekenhuis. Dima, waar we eerder een speciale rolstoel voor hebben meegebracht, is jarig vandaag (11 jaar) Na de dienst komt Zjenja Artsiouk langs. Hij vindt het jammer dat we niet bij hen in de dienst komen, maar hij begrijpt het wel. Volgende keer beter. Daniel vraagt om een **versterker met box en microfoon** voor als het orkest in andere kleine kerken speelt. Daar is vaak geen geluidsinstallatie aanwezig en de zanger/zangeres komt dan niet boven het orkest uit.



Om half 4 gaan we naar Dvoretz. Het is precies 100 km vanaf Volkovsk. Bij Dr. Regina is het erg warm in huis. Na wat bijgepraat te hebben legt zij verantwoording af over het geld van de vorige reis. De Ambulance heeft een medicijnkast gekocht en 3 cartridges. In het totaal heeft zij € 0,30 over. Voor het Sociaal Bed zijn Pampers gekocht. Alles klopt als gewoonlijk tot op de cent.

DVORETS.

Maandagmorgen zijn we naar de buurtwinkel gereden om voedselpakketten te maken. Alle spullen staan al klaar. Hannie gebruikt een meegebrachte rollator ☺ Hierdoor

kan ze meehelpen zonder te bukken. Nanda maakt de verpakkingen open en Daan en Aat vullen alle tasjes. Na een uurtje kregen we versterking van Anja en Lena. Niet veel later zijn we klaar.

Daan en Hannie gaan met Anja de pakketten in het dorp wegbrengen en Aat en Nanda gaan met Lena het platteland op. Wat waren de mensen blij ons te zien! Aat werd heerlijk geknuffeld en had de dag van z'n leven met alle vrouwen. Jammer dat ze boven de 80 waren. Nanda kwam nog iets te kort met haar Russisch. Ze heeft wel hele gesprekken gevoerd. De vrouwen spraken Russisch en Nanda Nederlands. Het enige wat we wel konden zeggen in het Russisch was Padark Hollandi: "Een cadeautje uit Nederland" en Slavabok: "Dank de Heer!" Dit was uiteindelijk ook voldoende.



KLEUTERSCHOOL DVORETS

Om 12 uur worden we bij de kleuterschool verwacht. Directrice Katja ontvangt ons allerhartelijkst. Zij gaat met ons de groepen langs. In één groep



horen 12 kinderen te zitten, maar er waren er maar 2. De andere 10 waren ziek. Er zijn heel veel zieken op dit moment. Voor iedere groep hebben we een pop met kleertjes. Katja is laaiend enthousiast. Voor ieder kind hebben we een Kinderbijbel, een verrassingszakje en een zakje snoep. Er is een nieuw dak aangebracht en nieuwe kunststof ramen geplaatst. De muren en plafonds zijn geschilderd. Er is heel hard gewerkt. Katja's man heeft er geheel vrijblijvend, een groot aandeel in gehad. We krijgen ook hier een uitgebreid verslag van de uitgaven die zij gedaan hebben van het geld van de vorige keer. We hebben geld gegeven voor het opknappen van wat nog nodig is

NOVALJENJA

Om 6 uur worden we in de kerk in Novaljenja verwacht. Er zijn 10 vrouwen en 1 kind aanwezig. Waarschijnlijk zijn er ook hier veel zieken. Na de dienst gaan we eten in een kamertje waar het steenkoud is. We krijgen een uitgebreid verslag van de uitgaven die zij gedaan hebben van het geld van de vorige keer.

Dit alles is mogelijk dankzij uw giften en gaven. Zonder U kunnen wij dit werk niet doen.

*Bovenal danken wij de **Here God** die ons de kracht en de gelegenheid geeft dit werk te kunnen doen.*

Wij wensen U gezegende kerstdagen en een gelukkig 2013

Wilt u meer weten of zien ga dan naar onze website:
www.Tsjerkind.com