



Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJssel

K.v.K. nr: 24291902

Oktoberreis 2018



Op **zaterdag 6 oktober** hebben we met een aantal personen 2 aanhangers geladen, die beschikbaar gesteld zijn door installatiebedrijf de Witte de Witte uit Capelle en transportbedrijf Aad de Pee uit Ouderkerk en 2 Crafters van firma de Koning. Het was ook dit keer weer passen en meten. Het assortiment hulpgoederen die mee gingen bestond weer uit de meest uiteenlopende zaken zoals kleding, dekens, schoenen, incontinentiemateriaal, matras-overtrekken (geschonken door fa Health Foam), een fiets, rolstoel en rollators. Voor de reis hadden we ook geld meegenomen zodat we financieel in konden spelen op de noden en behoeften van de mensen ter plaatse. Wij zijn heel dankbaar voor de goederen en financiële middelen die we mochten ontvangen waardoor wij, als Stichting, in staat zijn om voor de medemens in Wit-Rusland iets te kunnen betekenen.

Maandag 6 oktober vertrokken Daan en Hannie Plandsoen en Aat en Mieke van Leeuwen naar Belarus. Na een voorspoedige reis met een tussenstop in Berlijn en Polen kwamen we op



woensdag 10 oktober aan de grens van Wit-Rusland. Na de hulp van een hoge douaneambtenaar konden wij na 4 uur al over de grens, zonder verzegeling. Deze man bespaarde ons een hoop tijd en kosten. Bij de kerk werden wij opgewacht door

Nik, Sasja en Ljoeba en naar ons gastgezin, Daniël en Margarita gebracht. 's Avonds kregen wij een uitnodiging voor het huwelijk van Sasja (voormalig sponsorkind) en Arina (kind uit sponsergezin). Heel bijzonder!! Tevens werden we uitgenodigd voor een ontmoeting met de nieuwe burgemeester.

Donderdag 11 oktober gingen we eerst naar de douane om de goederen in te klaren daarna naar de kerk om de goederen op te slaan. Na ongeveer 2 maanden worden ze dan door de douane vrij gegeven. Voor de vertaling waren er drie (aspirant)tolken, Djela, Nathalie en Julia. Daarna volgt een bezoek aan het sanatorium voor jongeren met o.a. bot-TBC. Hier verblijven momenteel 75

kinderen. Zij kregen 20 nachtkastjes á € 25 voor het opbergen van hun spulletjes. In de middag volgt een



bezoekje aan de sponsorkinderen Dasja en Ilona. **Vrijdag 12 oktober** werd er een bezoek gebracht aan het Dispancer (een kliniek voor volwassene met long-TBC) waar mondkapjes werden afgeleverd. Sommige patiënten verblijven hier wel 2 jaar. Hierna gingen we met Arydi gezinnen bezoeken die in armoede leven of kinderen hebben met lichamelijke problemen zoals Warja (5 jaar en doof), Zjenja (2½ jaar en verlamd aan beide benen) en Maxim (15 jaar, hersentumor en verlamd aan linkerzijde) hier gaven we ook voedselpakketten af. 's Middags volgt nog een bezoekje aan sponsorkinderen Aljona, Vladik, Alexandra en Tanja. Alle kinderen zijn erg dankbaar voor de meegebrachte cadeautjes en de financiële ondersteuning die zij ontvangen.

Zaterdag 13 oktober staat in het teken van de bruiloft van Sasja en Arina.



Mooi om te zien dat een low budget bruiloft heel rijk kan zijn door alle helpende handen. Van vrouwen die al dagen in de weer zijn met koken en bakken, tieners die mee helpen met de bediening, tot zanggroepen en een kerkband toe die voor de muziek zorgen. 's Avonds werden de financiële zaken omtrent de hulpverlening doorgenomen met Pavel, Nik en André. **Zondag 14 oktober** werd een bezoek gebracht aan de kerk van Volkovysk en aan de zondagschool. Hier werden evangelische tijdschriften en snoepjes uitgedeeld. 's Middags reden we naar Regina (gepensioneerd huisarts) in Dvorjets voor het 2^e deel van de reis. **Maandag 15 oktober** start de dag met het maken en wegbrengen van voedselpakketten. De adressen zijn verkregen via de ambulancepost (plaatselijke medisch centrum) en de burgemeester. Vaak betreft het ouderen die op afgelegen plaatsen op het platteland wonen. Aan deze pakketten werd tevens een evangelische kalender toegevoegd.

's Middags werd er een bezoek gebracht aan de kleuterschool die momenteel 40 leerlingen telt. Alle kinderen kregen een handgemaakt zakje met leuke hebbedingetjes. Ook lieten zij ons zien wat ze met de vorige donatie hebben gedaan, namelijk het opknappen van het speelterrein en de entree. Daarna werd de ambulancepost bezocht om meegebrachte spulletjes af te leveren. In de avond was er nog een bezoek aan de plaatselijke school voor kinderen van 6 tot 18 jaar, die momenteel 94 leerlingen heeft. Sommige kinderen verblijven de hele week op school omdat de afstand naar huis te groot is. Er zijn ballen en een pompje afgegeven zodat de kinderen kunnen voetballen op het terrein.

Dinsdag 16 oktober werden de overige pakketten

uitgedeeld en een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Djatlova. Er was daar dringend behoefte aan incontinentiemateriaal. We hebben een voorraad kunnen kopen, waar ze zeer dankbaar voor waren. 's Avonds brachten we een bezoek aan de kerk in Novaljenja. Zij vertelden ons dat ze nogal wat tegenwerking hadden gehad van de Orthodoxe kerk in Djatlova bij het organiseren van het zomerkamp bij de kerk. Ze vroegen of wij in ons gebed aan hen konden denken. **Woensdag 17 oktober** waren we weer terug in Volkovysk voor de



ontmoeting met de nieuwe burgemeester.

Niet alleen om te laten zien wie wij zijn en wat de Stichting doet, maar ook om te horen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Het werd een open en eerlijk gesprek. Daarna werd er afscheid genomen van iedereen en gingen we weer op weg naar Nederland. Op de weg terug was er weer een tussenstop in Polen en Duitsland. **Vrijdag 19 oktober** zijn we weer veilig thuis gekomen.

We mogen terug zien op een goede en gezegende reis en brengen daarbij de dank van alle mensen uit Belarus aan u over.

Wij danken u allen voor de bijdragen in goederen en geld. Dankzij u kunnen wij deze reizen maken. We kunnen niet nalaten God te danken dat Hij ons weer de mogelijkheid gaf dit te kunnen doen.

Stichting Tsjerkind wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019