



# Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJSSEL

K.v.K. nr: 24291902

# novemberreis 2011

Maandagmorgen 7 november 2011 alles is weer gereed voor de 28<sup>e</sup> reis met hulpgoederen naar Wit-Rusland. Het lijkt allemaal zo gewoon te zijn, maar toch is er telkens opnieuw weer de spanning of alles wel goed zal gaan. Alle dozen kleding, linnen, matrassen etc zijn weer ingeladen in twee auto's van fa. de Koning met aanhangers van de RET en deze keer de fa. Visser. Irene gaat voor het eerst mee en we zien vol goede moed uit naar een fijne en goede tijd samen. De reis verloopt voorspoedig. Woensdagmiddag verschijnen we omstreeks 13.00 h aan de Pools/Wit-Russische grens. Na 5 uur zijn we Europa uit en Belarus binnen. Omdat men in Belarus geen omzetting meer heeft van de zomer- naar de wintertijd, is het ineens twee uur later. Sinds de vorige reis is de Roebel weer verder gedevalueerd. Voor € 1,00 ontvangen we nu 11.700,00 roebel. Dat is een verdubbeling van de mei reis.



Met pastor Pavel bespreken we het programma voor Volkovisk voor de komende dagen en stellen we Irene Nieuwpoort, die hier voor het eerst komt, aan iedereen voor. Tevens worden de laatste nieuwtjes met elkaar uitgewisseld **Donderdagmorgen** De douane van Volkovisk is gefuseerd met een andere douane en we moeten dus nu in het vervolg naar de douane in Krasnasjelski ± 10km van Volkovisk af.



Gelukkig verloopt alles voorspoedig. Na het middageten gaan we ons laten registreren en tevens geld omwisselen. € 1700,-. We krijgen hier voor

bijna 20 miljoen roebel. We zijn nu dus miljonairs.

We bezoeken allereerst het **INVALIDENPROJECT** in de kerk bij Pavel. De gehandicapten zijn heel blij ons te zien en we schuiven even aan en drinken thee/koffie mee. Het invaliden project bestaat uit twee groepen van ± 12 jongeren. Zij komen twee maal per week bij elkaar en worden door de bus van de kerk opgehaald en thuisgebracht. De invaliden zijn zo een dag uit de eenzaamheid. Een prachtig project dat onze steun verdient.



langer te blijven. A.S. maandag gaan deze kinderen weer naar huis. En komen er 110 kinderen voor in de plaats. Per jaar komen er ongeveer



1200 kinderen. De kinderen wachten nu in de aula op ons. Daan spreekt de jongeren toe. De kinderen ontvangen een traktatie en een evangelisch tijdschrift.

We brengen nog een bezoek aan **Sasja** Sasja is een 19-jarige invalide jongen. Hij woont met zijn ouders in een klein dorpje buiten Volkovisk. Hij heeft een elektrische rolstoel waarmee hij zelfstandig rond kan rijden. Alleen de batterijen zijn stuk. Hij gaat eenmaal per week naar het invalidenproject in Volkovisk.

**Vrijdagmorgen** worden we op het gemeentehuis verwacht waar we een gesprek hebben met de locoburgemeester en de wethouder van educatie. Het is een oriënterend gesprek over wat voor werk wij doen in Belarus en wat zij kunnen doen. Een voordeel van dit bezoek is vooral dat de kerk en de instellingen die wij in Volkovisk bezoeken een streepje voor hebben bij de lokale overheid.

Daarna brengen we een bezoek aan het **ziekenhuis de kinderafdeling**. De

chef-arts begroet ons als oude bekende. Ze is blij met de matrassen. De kindermatrassen blijken toch nog te groot te zijn.



De meeste kinderen die hier liggen hebben problemen

met longen of nieren. Na het eten bezoeken we een onderdeel van het Revalidatiecentrum de **klas (meervoudig gehandicapt)**. De Revalidatie behandelt jaarlijks 750 kinderen. Zij willen een observatiespiegel aanschaffen. Zij hebben nog geld over van de vorige keer en vragen of zij dat hiervoor mogen gebruiken. De twee oudsten van de Klas zijn dit jaar voor het laatst. Zij stromen dan door naar de 'Soos' voor jongvolwassenen invaliden.

Hierna brengen we nog twee bezoeken met Sveta bij gehandicapt thuis. Met twee voedselpakketten gemaakt in de plaatselijke supermarkt bezoeken we eerst **Katja, zij is zes jaar**. We herkennen haar van de sportmiddag. Zij heeft een oogafwijking en kan niet goed staan, maar wel goed zingen.

Het tweede bezoek is ook een **Katja**. Katja is 12 jaar en haar kennen we van Djetski Sad. Zij woont met haar ouders en een broertje in een 2 kamerflat. Zij heeft twee armen tot haar elleboog waar één vinger aan zit. Katja zit op normaal onderwijs en het gaat haar erg goed af.



**Zaterdag** Vandaag gaan we op pad naar onze sponsorkinderen. We brengen bij al de sponsorkinderen een bezoek. We zien allemaal vrolijke gezichten en horen alleen maar positieve berichten over de vorderingen van de kinderen. Uiteraard zijn er ook wensen. Die zullen



we verder doornemen. Tot slot bezoeken we Sergé Padkoerski. Hij is ziek en heeft al twee dagen niets gegeten. De ouders zien er erg zorgelijk uit. We brengen hier de gevraagde luchtreiniger.



**Zondag** wonen we de kerkdienst bij Pavel bij. We brengen gelijk een bezoek aan de zondagsschool en bekijken de foto's van de zomerkampen die de afgelopen zomer zijn geweest met financiële steun van de stichting. In de middag bezoeken wij de kerkdienst van Artsiouk. Het zijn weer twee geweldige diensten waarin we de liefde van en naar elkaar proeven, maar vooral ook de liefde die we allen voelen tot en van God, die ons deze mogelijkheid geeft. Gesterkt kunnen we ons eerste deel weer afsluiten.

**Maandag** We vertrekken naar **Dvorets** waar we **120 voedselpakketten maken en rondbrengen**. Aat en Irene brengen voornamelijk de voedselpakketten in



de omliggende dorpjes, terwijl Hannie en Daan dit in Dvorets doen.

**Dinsdag** Gaan we verder met de voedselpakketten. Met de middag

brengen we een bezoek aan de **kleuterschool**. Er zijn 38 kinderen waarvan de helft bestaat uit kleintjes. De nieuwe directrice is voortvarend en heeft al veel kleine dingen gedaan met onze financiële hulp. De tandarts krijgt haar blauwe lamp waar ze blij mee is. Na de middag gaan we met de directeur van het ziekenhuis naar Gkesgkali, waar een voormalig sanatorium wordt opgeknapt voor 'sociale bedden' (bejaarden die niemand hebben die voor ze zorgt).



In de avond brengen we een bezoek aan de kerk in **Novaljenja**. We worden hartelijk ontvangen. In de dienst zingen we veel als groep maar ook met elkaar als gemeente. We brengen nog een bezoek aan 'sociaal bedden' in Novaljenja (de oude locatie). De Pampers die zij hebben mogen kopen waren geweldig.

Voor verder informatie verwijzen wij u naar onze website: **www.tsjerkind.com**

Tot slot willen wij U allen hartelijk danken voor al uw gaven in goederen, maar ook uw financiële steun. Bovenal brengen wij onze dank uit aan **God** die ons deze mogelijkheid geeft.

**Wij wensen u nog Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2012 toe.**



Mogen wij in 2012 ook weer op u rekenen?