



Stichting TSJERKIND

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

K.v.K. nr: 24291902

oktoberreis 2014

Na zaterdag 11 oktober met een groep mensen de hele dag te hebben geladen stonden op maandag 13 oktober deze keer twee VW Transporters met aanhangers klaar voor de reis naar het Wit-Rusland. Het assortiment hulpgoederen bestond weer uit de meest uiteenlopende zaken zoals kinderkleding, schoenen, speelgoed, linnengoed, dekens, incontinentiemateriaal, en een aantal nieuwe matrassen geschonken door de fa. Health Foam.

Voor de reis nemen we ook geld mee, zodat we financieel kunnen inspelen op de noden en behoeften van de mensen en ter plaatse goederen en materialen kunnen kopen die nodig zijn. We zijn echt heel dankbaar dat we steeds zien dat de goederen, die we brengen, en de spullen die we daar kopen, intensief en goed worden gebruikt. Dat geeft vertrouwen dat alles goed gaat. Om 11.50h mogen we de grens op via de VIP en de personenvervoerkant. Het is stil op de grens en ondanks de computerstoring zijn we met 3 ½ uur de grens over. Uiteindelijk zijn we 5 uur bij de kerk van Pavel.



Volkovysk Donderdagmorgen gaan we eerst naar de binnenlandse douane in Krasnasjelski. Daar worden de documenten verder in orde gemaakt en kunnen we na 2



uur de goederen opslaan in de wagon bij de kerk. Deze zullen na ongeveer 3 weken tot één maand door het ministerie van

binnenlandse zaken na controle worden vrijgegeven. We gaan na de lunch eerst naar een weeshuis. Het is de eerste keer dat we dit weeshuis bezoeken. Daarom vertellen we iets over onze stichting en het doel en worden daarna door de directeur geïnformeerd over het weeshuis. Er wonen 51 kinderen tussen de 3 en 18 jaar. De kinderen zijn verdeeld over 5 groepen. Men probeert ongeacht de leeftijd broertjes en/of zusjes bij elkaar te plaatsen. Het weeshuis heeft behoefte aan kleding, schoenen, speelgoed, sportartikelen maar bovenal aan tandpasta, tandenborstels en zeep. Hierna brengen we een bezoek aan het **sanatorium**(revalidatie voor jongeren met bot-tbc).

Er is van het door ons geschonken geld één kamer weer voorzien van linoleum en van het restant van het geld is de kamer gezelliger gemaakt door aanschaf van gordijnen. De directrice was niet zelf aanwezig. Wel vertelde de dokter dat men binnen enkele dagen bericht ontvangt van de regionale overheid over de plannen

voor het groot onderhoud van o.a. het dak. We krijgen verder een rondleiding en delen hier evangelisatie materiaal uit.



Er zijn ook enkele nieuwe bedden aangeschaft maar helaas geen nieuwe matrassen. Daar is geen geld voor. Er wordt gevraagd naar halters van 1 en 1,5 kg voor de kinderen om te oefenen. Daarna brengen we een bezoek aan één van de sponsorkinderen. Er is een nieuw sponsorkindje bijgekomen. Ze heet Dasja en is 1½ jaar oud. Om 20.00h zijn we weer terug bij onze overnachting.

Dispancer(kliniek voor volwassenen met TBC). Ook hier is de directrice afwezig maar krijgen we een goede vervangster.



Dokter Natalja. Zij vertelt dat er nu 32 patiënten zijn waarvan de jongste 22 jaar is. In de winter komen veel

patiënten weer terug in het Sanatorium omdat het goed toeven is in het Dispancer. Het is er warm-schoon een goede verzorging en met de kerst komen de mensen van de kerk zingen, vertellen en snoep en geschenken brengen. Zij zijn dankbaar met de mondmaskers die zij weer van ons gekregen hebben. Daarna bezoeken we de **klas**(kinderen met meervoudige beperkingen). Van het gekregen geld hebben zij een minitrampoline gekocht. In het gebouw waar de klas is wordt hard gewerkt, want ook het Revalidatiecentrum gaat hier komen. Zij hoopt hier met ingang van november in te kunnen. Echter in de nieuwe ruimte is geen plaats



meer voor Oridi. Het werk van Oridi (bezoek brengen aan gehandicapten thuis)

gaat gewoon door. In december bestaan zij 20 jaar. We brengen daarna een bezoek aan **Protalinka**.(kleuterschool voor gehandicapte kleuters), We worden hartelijk ontvangen en er wordt een leuk sprookje opgevoerd. Daarna laten zij ons zien wat er van ons geld is aangeschaft aan buitenspeelgoed

Met **Oridi** gaan we nu weer een tweetal gezinnen met gehandicapte kinderen bezoeken.

zaterdag brengen we een bezoek aan de andere sponsor-

kinderen. De kinderen zijn heel blij met het bezoek en de geschenken die zij van hun sponsorouders hebben gekregen. De spullen worden dankbaar aangenomen.

Het gaat met de sponsor kinderen verder allemaal goed. 's Avonds bespreken we met Pavel,



Andre onze bezoeken en indrukken. Zondag zullen we onze groep splitsen. Aart en Nanda gaan dan naar de kerk van Artsiouk en Daan en Hannie bezoeken de kerk van Pavel. Na de dienst komen we weer bij elkaar en vertrekken we naar Dvoretz.

Dvoretz. Aangekomen bij dr. Regina worden we door Regina weer bijgepraat over het wel en wee van Dvoretz en omgeving.

Na de verantwoording van de financiën door dr. Regina sluiten we deze dag af. Maandagmorgen

gaan we weer voedselpakketten maken in de plaatselijke winkel. We moeten deze keer 130 voedselpakketten maken. Het blijft een prachtig iets om mensen zo blij te maken met een pakket. Het heeft altijd weer impact als een man zonder benen de deur opendoet in een huisje waar hij alleen woont helemaal afgelegen midden in het bos. Dinsdag brengen we in **Ragotna** nog eens 23 pakketten weg. En Aart en Nanda brengen pakketten weg in Bella Goerna. In Ragotna ontmoeten we de tandarts en zij is erg blij met de geschenken zoals diverse boortjes en spiegels.



's Avonds brengen we een bezoek aan de kerk in **Novaljenja** Ds. Sergé heet ons hartelijk welkom. Rondom de kerk is nu een

mooie en goede afrastering gekomen.

Dinsdagavond ronden we onze reis naar Belarus weer af en vertrekken we woensdag weer richting Nederland.

Wij mogen terugzien op een goede en gezegende reis. Daarbij brengen wij de dank over van al de mensen in Belarus.

Tevens brengen wij dank aan de Here onze God die ons de kracht en de inspiratie heeft gegeven, en aan u voor al de gaven in goederen en financiën waardoor wij dit werk kunnen blijven doen.

Mogen wij ook het komende jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Heeft u kinderkleding, speelgoed (geen knuffels), bedlinnen, handdoeken, incontinentiemateriaal of iets anders – neemt u dan contact op met:

J.J. v.Vliet-Piershil, L. Sprong Capelle a/dn IJssel-Oostgarde, D.Plandsoen Capelle a/dn IJssel-West

Verdere info :www.tsjerkind.com

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.