



Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJSSEL

K.v.K. nr: 24291902



aprilreis 2012



Maandag 16 april 2012 vertrekken Daan Plandsoen, Jac van Vliet en Leo en Cilia Sprong weer voor een Humanitair transport naar Wit-Rusland. Dit keer met een Crafter en een Transporter beiden met aanhanger. Het is alweer de 29^e reis en ook deze keer hebben we 387 bananen dozen vol met kleding (volwassen en kinderkleding), schoenen,



linnengoed, schrijfgerei, speelgoed, incontinentie materiaal, een ziekenhuisbed, rollators, badsteunen en douchestoelen etc. bij ons. Al deze goederen zijn bestemd voor o.a. gezinnen met kinderen, gehandicapten, en arme mensen. De goederen worden via de Kerk van Pavel en Artsiukh in Volkovysk uitgedeeld aan diegenen die dringend geholpen dienen te worden.

Na het overleggen van een "plan van aanpak" bij de regering in Minsk krijgen zij na 2 weken tot twee maanden toestemming de ontvangen goederen uit te delen. Daarnaast worden er ook nog eens 120 voedselpakketten gemaakt in Dvoretz en uitgedeeld aan de armsten volgens een samengestelde lijst door de burgemeester van Dvoretz en onze dokter Regina.

VOLKOVYSK

We brengen een bezoek aan het **Sanatorium**. We worden hartelijk begroet door de directrice. Zij geeft aan dat we eigenlijk een halve dag moeten komen. Er zijn nu 98 kinderen. De meesten blijven een maand, maar als ze erg ziek zijn mogen ze een jaar blijven. Van het geld van de vorige reis, is een machine om paraffine te verwarmen gekocht. Deze wordt gebruikt om de huid te verwarmen. Men wil ook graag de aula opknappen.

We bezoeken **Protalinka (kleuterschool voor gehandicapten)**. We krijgen hier een voorstelling met en door de kleuters. Er zijn dit keer veel rolstoelkinderen bij. De leiding wil graag het lesmateriaal verbeteren door de aanschaf van nieuw lesmateriaal. Er komt ook een verzoek voor



houten speelgoed voor verbetering van de motoriek.

Jongerensoos. Zo'n 110 jongeren (met psychische en lichamelijke beperkingen) uit Volkovysk en regio bezoeken deze dagopvang. Ze zijn hier creatief bezig. De jongeren laten de zelfgemaakte creaties zien, die gebruikt worden voor een expositie. Pavel vertelt de jongeren dat de invalidenbus van de kerk wordt opgeknapt en dat deze dan naar de soos komt. Een geschenk van Stichting Tsjerkind. Er klinkt een hartelijk applaus en velen kunnen hun emoties niet de baas. Er worden veel woorden van dank gesproken. Nu kunnen ook jongeren de soos bezoeken die daar normaal niet naar toe konden komen. De directie zegt toe dat de bus alleen voor activiteiten van de soos gebruikt gaat worden.

In het **Revalidatiecentrum** laat de leiding ons het observatieraam zien (aangeschaft van een gift van de stichting). Ook wil men nog een anti-bacteriële lamp en een observatie camera aanschaffen.

In de **Klas(meervoudige gehandicapten)** worden we weer hartelijk ontvangen door de leiding. Omdat de ruimte in het centrum voor revalidatie te krap is, wordt hier een slaapkamer omgebouwd tot een behandelkamer. In de klas krijgen we een optreden van de kinderen (Anton 13jr, Vladim 12jr, Nadia 7jr, Sveta 23jr, Galja 10/11jr en Anja 13jr). Het duurt een maand om hen zo'n optreden aan te leren. De groep heeft goede vorderingen gemaakt. Voor de behandelkamer wil men graag een looptrainer aanschaffen.

We brengen nog een bezoek aan het **Dispancer** (kliniek voor TBC-patiënten). We kunnen hier de

filtermondkapjes afleveren. Deze zijn heel belangrijk voor het personeel om niet besmet te raken. In NL wordt met zo'n kapje 1 dag gedaan, in het Dispancer doet men er een week mee.

Sponsorkinderen. Alle sponsor kinderen worden door ons bezocht. De ouder(s) krijgen een voedselpakket en het gesponsorde geld voor 6 mnd.



Daarnaast ontvangen zij van Pavel uiteraard ook kleding voor de kinderen.

Bij Maria (adoptiemoeder van Iliona en Vladik) is een 3^e sponsorkind gekomen. Het is een jongetje die door jeugdzorg bij haar is geplaatst. De overheid geeft aan dat ze kinderen het liefst in een christelijk gezin plaatsen. Dit vanwege de goede zorg voor de kinderen.

De druk op onze sponsorouders wordt hierdoor wel verzaamd. Ook bij Lilly (adoptiemoeder van Sergé) is er een jongen bijgeplaatst. De huisvesting bij Lili blijkt hier wel een probleem te zijn. Er zijn verschillende raamkozijnen totaal verrot en de muren moeten nodig van isolatie voorzien worden.

Zondagmorgen bezoeken we de kerk van Artsiukh. Het is een fijne en goede dienst. Wonderlijk dat je zo ervaart dat de liefde van God overal is en echt mensen samenbrengt. In de middag worden we in de kerk van Pavel verwacht. Hier zijn ook de gehandicapten van het project van de kerk van Pavel en van Aridi aanwezig. We krijgen hier ook een prachtige voorstelling. Er wordt door een vraag en antwoordspel de geschiedenis van Jezus weergegeven.

DVORETS

Maandagmorgen gaan we op weg naar Dvoretz. We horen van dokter Regina dat dinsdag een gedenkdag is voor overledenen. Daarom is dinsdag in Dvoretz iedereen vrij. In de staatswinkel maken we 120 voedselpakketten en brengen we alvast een groot aantal pakketten weg. Om 13.00h worden we verwacht in het dokterscentrum.

De regio directeur, voor ons bezoek die middag aan het (sociaalbed) bejaardenhuis is al aanwezig en eet met ons mee. Het sociaal bed in Gesgali is zo'n 30km van Dvoretz. Het is gerenoveerd en ziet er voor Russische begrippen heel goed uit.

Er zijn 30 plaatsen, waarvan 23 bezet. We schenken een serveerwagen en een soepterrine namens de stichting. Er is nog behoefte aan isolatiebakken van 10 en 15 liter.

In de avond bezoeken we de kleuterschool. Het dak van de kleuterschool heeft het nu echt begeven met grote lekkages tot gevolg. Hierdoor kunnen een aantal

kinderen voorlopig niet naar school. Het dak en een drietal ramen worden door de directie van de scholen hersteld. De rest zal uit eigen middelen moeten worden gevonden.



Dinsdag brengen we nog een groot deel van de voedselpakketten weg. Dinsdagavond brengen we een bezoek aan de kerk in Novaljenja.

Hier brengen we nog 24 voedselpakketten voor de mensen in de gemeente. De pastor heet ons hartelijk welkom en houdt een korte meditatie.

Na afloop hebben we nog een fijn gesprek met hem en zijn vrouw. Hij is heel erg dankbaar voor de belangstelling en de goederen die zij gekregen hebben.

We danken u allen heel hartelijk voor de door u gegeven giften in goederen en financiën. Zonder dat is het voor ons niet mogelijk. Wij hopen dat u ons ondanks de crisis wilt blijven steunen.

Bovenal danken wij God in onze Here Jezus Christus die ons ook deze reis weer met zijn goedheid en trouw heeft bijgestaan.

Bezoek ook de website: www.tsjerkind.com