



# Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJSSEL

K.v.K. nr: 24291902

## aprilreis 2017

Nadat in de voorbereiding de papieren en visa in orde zijn gemaakt, worden op zaterdag 8 april een VW Transporter en een VW Crafter, beiden met aanhanger, volgeladen met hulpgoederen. Op maandagochtend rijden Daan en Hannie Plandsoen en Pim Visser eerst naar de firma Phinex in Waddinxveen voor controle door de douane. Geen van de wagens hoeft gecontroleerd te worden en kunnen we op weg. Op maandag rijden we naar Genshagen (Duitsland), op dinsdag naar Pultusk (Polen) en op woensdag naar de Pools-Wit Russische grens. Omdat er een methode gevonden is waarmee de wagens tijdelijk verzegeld kunnen worden is het, nadat ze aan de grens verzegeld zijn, alleen wachten op het afhandelen van de papierwinkel voor we verder kunnen. Na 3 uur en 20 minuten ( een recordtijd!) rijden we Belarus binnen. Na wat geharrewar met tolkastjes rijden we naar de kerk in Volkovysk.



Op donderdag rijden we eerst naar de binnenlandse douane om de papieren verder in orde te maken. Dan rijden we, met een douane beamte in de auto, terug naar de kerk. Onder het toezicht van de beamte wordt samen met de hulp van enkele jongeren de wagens uitgeladen. De goederen gaan in een container die afgesloten wordt tot de douane alles



vrijgeeft.

Hierna gaan we naar de bank om geld te wisselen (1 euro = 2 roebel) en halen we onze tolk op. (Paulina) We bezoeken het **Sanatorium** (revalidatie voor jongeren met bot-tbc)

Doordat er weer een sanatorium in de regio is gesloten, is de vraag voor Volkovysk groter dan ze aankunnen. Bovenaan de wensenlijst staat het vervangen van nachtkastjes.

(in Belarus 27 euro per kastje)

In de supermarkt maken we 3 voedselpakketten die we samen met een medewerker van de sociale dienst

bij gezinnen bezorgen. Het is aandoenlijk te horen hoe een kind haar adoptie een plekje heeft gegeven. "Toen ik geboren werd, kon God mijn echte ouders niet vinden. Toen heeft Hij mij naar deze familie gebracht."

Op vrijdag bezoeken we als eerste **Dispancer** (kliniek voor volwassenen met TBC) Men vertelt dat het internationale programma voor experimentele medicatie dit jaar ten einde loopt. Dit programma is in 1995 gestart. Er is een grote vraag naar incontinetie materiaal voor volwassenen. (pampers) In **Teolin** praten we met de directrice van een pensioonaat voor invaliden en alleenstaanden zonder familie. We krijgen een rondleiding over het terrein en zien de huisvesting waar heel veel aan opgeknapt moet worden. De overheid zorgt alleen voor voedsel en medicijnen.



De **Klas (meervoudig gehandicapte jongeren)** is onze volgende stop en daar horen we dat de kinderen er nu 10 jaar mogen blijven (dit was 9 jaar) In het revalidatiecentrum, dat bij de Klas hoort worden meer dan 60 kinderen met gehoor-, spraak of andere gebreken behandeld en komen er 120 kinderen voor massage. Ze vragen of wij kunnen helpen bij de aanschaf van een speciale stoel. Eén stoel kost 550 euro. Gelukkig kunnen wij, dankzij een gift, hierbij helpen.

De zaterdag is geheel gewijd aan het bezoeken aan sponsorkinderen. We krijgen de prestaties op school te horen en het valt op dat praktisch alle kinderen sport het fijnst vinden. Ook muziek scoort hoog.



Op zondag (Paasmorgen) staan we vroeg op en de eerste kerkdienst die we bijwonen begint om 6 uur. (Artsiukh) Men begroet elkaar op deze dag met: "Christos woskres" en beantwoordt dit met "Woistinoe woskres". Dit betekent "de Heer is opgestaan", "Hij is waarlijk opgestaan".

Na een ontbijt wonen we om 10 uur een dienst bij van dominee Pavel. Iedereen van klein tot groot draagt zijn of haar steentje bij. Na de dienst is er een gezamenlijke maaltijd in de kelder van de kerk en wordt er muziek gemaakt.

In de middag rijden we naar Dvoretz en logeren zoals vanouds bij dr. Regina.

Maandag beginnen we, geholpen door Ljena, Anja en Goesal, met het maken van 130 voedselpakketten. De voedselprijs is met 40 % gestegen, terwijl de salarissen en uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven zijn. De voedselpakketten die we vandaag en morgen rondbrengen

bezorgen we bij de adressen die door de burgermeester en Regina zijn uitgezocht. Zij zijn meer dan welkom. De

ontvangers zijn ons zeer dankbaar.

Regina vertelt ons dat ook in Dvoretz en omgeving er een grote behoefte aan pampers is.

De microscoop met binoculaire tubus voor de

### Ambulance

is een schot in de roos. Zjane is er heel gelukkig mee en heeft de microscoop direct



ingebruik genomen.

's Avonds gaan we naar de kerk in Novaljenja en na de dienst praten we met de nieuwe voorganger Sasja en zijn vrouw Marina.



Nadat we op dinsdagmorgen de overgebleven pakketten rondgebracht hebben gaan we naar Djatlova. Daar worden we ontvangen door medewerkers van het rode kruis. Met één van hen bezorgen we nog enkele pakketten. Het laatste pakket gaat naar het weeshuis van Sasja en Marina. Hier wonen 12 kinderen. Met Sasja brengen we een bezoek aan de nieuwe kerk. Deze hebben ze zelf gebouwd.



Vanuit Dvoretz rijden we eerst naar Volkovysk om de aanhangers op te halen. Daar informeert Nik ons over de wijze hoe o.a. incontinentiemateriaal, zonder dat het eerst opgeslagen moet worden, meegenomen kan worden. Bij de grens nog even langs het tolkantoor om een kastje in te wisselen. Bij de paspoortcontrole moeten we 3 uur wachten voor we verder mogen. De Poolse grens passeren we in 10 minuten. Na overnachtingen in Pultusk en Genshagen arriveren we vrijdagavond rond 6 uur in Capelle a/d IJssel. Ook deze keer is het een gezegende reis geworden waarin veel nieuwe contacten zijn opgedaan.

Wij danken u allen voor de bijdragen in goederen en geld. Dankzij u kunnen wij deze reizen maken.